

Fluitsma en Van Tijn - 15 miljoen mensen

Land van 1000 meningen
Het land van nuchterheid
Met z`n allen op het strand
Beschuit bij het ontbijt
Het land waar niemand zich laat gaan
Behalve als we winnen
Dan breekt acuut de passie los
Dan blijft geen mens meer binnen
Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Een zoon die noemt z`n vader Piet
Een fiets staat nergens veilig

refrein:

15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet `t keurslijf in
Die laat je in hun waarde

Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Gordijnen altijd open zijn
Lunch een broodje kaas is
Het land vol van verdraagzaamheid
Alleen niet voor de buurman
De grote vraag die blijft altijd
Waar betaalt `ie nou z`n huur van
`t Land dat zorgt voor iedereen
Geen hond die van een goot weet
Met nassiballen in de muur
En niemand die droog brood eet

refrein (2x)

Herman van Veen
Opzij, opzij, opzij

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat,
wij hebben maar een paar minuten tijd.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan.

Wim Sonneveld
Het Dorp

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk, een kar met paard
een slagerij J. van der Ven

Een kroeg, een jufvrouw op de fiets
het zegt u hoogst waarschijnlijk niets
maar het is waar ik geboren ben

Dit dorp, ik weet nog hoe het was
de boerenkinderen in de klas
een kar die ratelt op de keien

Het raadhuis met een pomp ervoor
een zandweg tussen koren door
het vee, de boerderijen

En langs het tuinpad van mijn vader
zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat het nooit voorbij zou gaan

Wat leefde ze eenvoudig toen
in simpele huizen tussen groen
met boerenbloemen en een heg

Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
het dorp is gemoderniseerd
en nou zijn ze op de goeie weg

Want ziet hoe rijk het leven is
ze zien de televisiequiz
en wonen in betonnen dozen

Met flink veel glas dan kun je zien
hoe of het bankstel staat bij Mien
en het dressoir met plastic rozen

En langs het tuinpad van mijn vader
zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat het nooit voorbij zou gaan

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
met minirok en beatle-haar
en joelt wat mee met beat-muziek

Ik weet wel, 't is hun goeie recht
de nieuwe tijd, net wat u zegt
maar het maakt me wat melancholiek

Ik heb hun vaders nog gekend
ze kochten zoethoud voor een cent
ik zag hun moeders touwtjespringen

Dat dorp van toen dat is voorbij
dit is al wat er bleef voor mij
een ansicht en herinneringen

Toen ik langs het tuinpad van mijn vader
de hoge bomen nog zag staan
ik was een kind, hoe kon ik weten
dat dat voor goed voorbij zou gaan

**Doe Maar
Pa**

Zoals je daar nu zit je haren bijna wit
De rimpels op je handen
Zo vriendelijk en zacht wie had dat ooit gedacht
Je bent zoveel veranderd
Ik werd niet wat je wou maar papa luister nou
Ik doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht

Je was heel wat van plan maar daar kwam weinig van
Ik lever geen prestaties
Ik heb niet veel geleerd deed alles net verkeerd
Heb moeite met relaties
Ik loop niet in de rij ik breek en vecht me vrij
En doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht

Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen
Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden
Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden
Stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u {u u u...}

Ik sta hier en ik zing, ik doe gewoon mijn ding
Dat moet je accepteren
Ach luister nou toch pa, het is nog niet te laat
Want leven kun je leren
Ik weet niet waar ik sta, loop niemand achterna
Maar doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht

Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen
Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden
Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden
Stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u {u u u}

Aahh ah'aahh
Aahh ah'aahh
Aahh ah'aahh

Blof
Liefst uit Londen

Van de wereld weet ik niets
Niets dan wat ik hoor en zie
Niets dan wat ik lees
Ik ken geen andere landen
Zelfs al ben ik er geweest
Grote steden ken ik niet
Behalve uit de boeken, behalve van T.V.
Ik ken geen andere stad
Dan de stad waarin ik leef

Zij stuurt me kaarten uit Madrid
En uit Moskou komt een brief
Met de prachtigste verhalen
En God, wat is ze lief

Gisteren uit Lissabon "ik mis je" en een zoen
Vandaag uit Praag een kattebel, want
er is zoveel te doen
En morgen, als de postbode mijn huis
weer heeft gevonden
Dan stort ze mijn hart vol met al het
liefs uit Londen

Van de wereld weet ik niets
Niets dan wat ik hoor en zie, niets dan
wat ik voel
Ik leef van dag tot dag, zonder vrees
en zonder doel
Verre landen ken ik niet
Behalve uit mijn atlas, die droom ik
elke nacht
Maar ik droom alleen de landen waar
ze ooit aan me dacht
Als een mooi en groot geloof
Aan de muur van mijn gedachten
Hangt een wereldkaart te wachten
Tot ze terugkomt
Met haar reizen in mijn hoofd
Steek ik vlaggen in de aarde
Dezelfde kleur, dezelfde waarde

Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid
En uit Moskou komt een brief
Met de prachtigste verhalen
En God, wat is ze lief
Gisteren uit Lissabon "ik mis je" en
een zoen
Vandaag uit Praag een kattebel, want
er is zoveel te doen
En morgen, als de postbode mijn huis
weer heeft gevonden
Dan stort ze mijn hart vol met al het
liefs uit Londen

Guus Meeuwis
Brabant

een muts op m'n hoofd
m'n kraag staat omhoog
't is hier ijskoud
maar gelukkig wel droog
de dagen zijn kort hier
de nacht begint vroeg
de mensen zijn stug en d'r is maar een kroeg
als ik naar m'n hotel loop, na een donkere dag
dan voel ik m'n huissleutel diep in m'n zak

Refr.
en ik loop hier alleen in een te stille stad
ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
en dan denk ik aan brabant, want daar brand nog licht

ik mis hier de warmte van een dorpscafe
de aanspraak van mensen met een zachte 'g'
ik mis zelfs 't zeiken op alles om niets
was men maar op brabant zo trots als een fries
in 't zuiden vol zon, woon ik samen met jou
't is daarom dat ik zo van brabanters hou

Refr.
Ik loop hier alleen in een te stille stad
ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
en dan denk ik aan brabant, want daar brand nog licht

De peel, en de kempen en de meijerij
maar 't mooiste aan brabant ben jij , dat ben jij

Ik loop hier alleen in een te stille stad
ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
en dan denk ik aan brabant, want daar brand nog licht

en dan denk ik aan brabant, want daar brand nog licht
en dan denk ik aan brabant, want daar brand nog licht

Nick en Simon
Links en rechts

Ik wil naar links, jij gaat naar rechts.
Dus loop ik jou weer achterna.
Ik wil vooruit, jij achteruit,
Maar we komen toch weer bij elkaar.

Met jou weet ik nooit waar ik aan toe ben.
Met jou weet ik nooit precies wat jij bedoelt.
Maar wat ik zeker weet en wat ik niet meer vergeet
Dat is dat jij hetzelfde voor mij voelt.

Ik wil naar links, jij gaat naar rechts.
Dus loop ik jou weer achterna.
Ik wil vooruit, jij achteruit,
Maar we komen toch weer bij elkaar.
[Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/n/nick_simon/links_en_rechts.html]
Ik wordt een beetje moe van al dat wachten.
Ik wordt een beetje moe van, we zien wel hoe het gaat.
Wanneer hebben wij een keer alles uitgepraat,
Dat jou neus dezelfde kant op staat.

Ik wil naar links, jij gaat naar rechts.
Dus loop ik jou weer achterna.
Ik wil vooruit, jij achteruit,
Maar we komen toch weer bij elkaar.

Ik zeg ja en jij zegt nee.
Jij gaat altijd je eigen weg,
Maar op die weg is plaats voor twee.
Onthoudt dus goed wat ik je zeg.

(Langzaam)
Ik wil naar links, jij gaat naar rechts.
Dus loop ik jou weer achterna.
Ik wil vooruit, jij achteruit,
Maar we komen toch weer bij elkaar

Ik wil naar links, jij gaat naar rechts.
Dus loop ik jou weer achterna.
Ik wil vooruit, jij achteruit,
Maar we komen toch weer bij elkaar.

Spinvis

Wespen op de appeltaart

Het wordt een hele mooie dag vandaag
De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers.. in de heg
Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht
Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier

Er is behoorlijk wat bezoek vandaag
Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij
Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is hoera
Of hoe het nou toch verder moet met mij

En de dag is kort en en de dag is lang
Sâ€™avonds zijn er stemmen en liedje op de gang
En ik doe precies wat de dokter zegt
Goed je groente en eten en niet te laar naar bed
Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer,
Niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij
En de wolken gaan voorbij.. vaarwel vaarwel
Ik hoop maar dat er roze koeken zijn

Het wordt een hele mooie dag vandaag
Ik weet zeker dat ze komt want ze was er gisteren ook, in donkerrood
En de zon scheen en toen aten we chinees
En ik weet zeker dat wist dat ik naar haar keek
Ze is hier nieuw
Ze is genoemd naar een prinses
Alles is zo anders nu sinds een week en 14 uur precies
Ik weet niet wat ze van me vindt maar ik doe mâ€™n best
Zachtjes praten, rustig maar ..

Ze is zo stil, we drinken thee, het is al laat ze neemt haar pil
Die neem haar veilig mee en zacht, naar het einde van de nacht
Slaap wel, slaap wel
Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik

Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zou,
Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras
Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was en ook niet hoe het nu verder moet met mij

De dag is kort en de dag is lang
Sâ€™avonds zijn er stemmen en liedje op de gang
En ik doe precies wat de dokter zegt
Ik vind alles best en meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht

Nananananana...

Stef Bos
Pepermunt

Het wordt gefabriceerd in Friesland
Het heeft een koninklijke naam
Er zijn natuurlijk andere merken
Maar deze heeft de meeste faam

Je kunt er lekker lang op zuigen
Bijt je tanden er op stuk
En als ik vroeger in de kerk zat
Was het mijn redding en geluk

Pepermunt, pepermunt

Als de preek je gaat vervelen
Als je niet meer luisteren kunt
Pepermunt, pepermunt

Het is de protestantse coca?
Voor de gereformeerde junk
Als de dominee op dreef was
Tegen oorlog en geweld

En als ik alle kleine ruitjes
Van elk kerkraam had geteld
Dan greep mijn moeder in haar handtas
Voor het juiste medicijn

En ze gaf me witte pillen
En die verzachtten alle pijn
Pepermunt, pepermunt

Als de preek je gaat vervelen
Als je niet meer luisteren kunt
Pepermunt, pepermunt

Het is de protestantse coca?
Voor de gereformeerde junk
Het is de protestantse hostie
De gereformeerde drugs
En als er nooit geen kerk geweest was
Dan was er ook geen
P-p-p-p-p.....pepermunt

Als de preek je gaat vervelen
Als je niet meer luisteren kunt
Pepermunt, pepermunt
Het is de protestantse coca?
Voor de gereformeerde junk

Stef Bos
Is dit nu later

De ene werd een voetballer
De ander werd een held
We geloofden in de toekomst
Want de meester had verteld

Jullie kunnen alles worden
Als je maar je huiswerk kent
Maar je moet geduldig wachten
Tot je later groter bent

Is dit nou later
Is dit nou later als je groot bent
Een diploma vol met leugens
Waarop staat dat je volwassen bent
Is dit nou later
Is dit nou later als je groot bent
Ik snap geen donder van het leven
Ik weet nog steeds niet wie ik ben
Is dit nou later

We spelen nog verstoppertje
Maar niet meer op het plein
En de meeste zijn geworden
Wat ze toen niet wilde zijn

We zijn allemaal volwassen
Wie niet weg is gezien
En ik zou die hele choas
Nu toch helder moeten zien

Maar ik zie geen hand voor ogen
En het donker maakt me bang
Mamma, mamma...
Mag het licht aan op de gang

Is dit nou later
Is dit nou later als je groot bent
Een diploma vol met leugens
Waarop staat dat je de waarheid kent
Is dit nou later
Is dit nou later als je groot bent
Ik snap geen donder van het leven
Ik weet nog steeds niet wie ik ben
Is dit nou later

Gers Pardoel - Ik Neem Je Mee

Ze denkt dat ik niet bezig ben (met haar)
Denkt dat ik geen gevoelens heb (voor haar)
Terwijl ik nu alleen maar denk (aan haar)
Want zij is heel mijn wereld
Zeg je wat je wil dan
Staren word ik stil van
Zeg me wat je wil dan
Staren word ik stil van

We waren pas 8
Zat in de klas
Naast Thomas en Willem
Voor Mark en Bas
Jij zat voor in, keek achterom
Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom
Je stuurde me terug
Ik vind je lief, zit op een wolk en ik ben verliefd
10 jaren later waren we samen
Ik was een jongentje jij al een dame
Wist het wel zeker jij bent de ware
Niemand waar ik nou zo lang naar kon staren
Soms is het erg maar dit is beperkt
Voor jou ben ik Gerwin en Gers is het merk

Ik neem je mee, neem je mee op reis
Neem je mee, naar Rome of Parijs
Ik lijk misschien wel cool tot dat je weet wat ik nu voel
Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee

Ik denk aan haar en zij denkt aan mij
Jij bent te druk is wat ze me zei
Ze wil met me shoppen, en samen uit eten
Wil naar de bios en wil met me daten
Maar ik wil muziek en geld op de bank
Al me fans die wachten al lang
Ik wil een toekomst opbouwen met haar
2 kids een huis met een tuin aan het water
Hond of kater wat jij wil
Maar blijf nou niet staren want dan word ik stil
Doe dit voor ons en werk dus hard
Want ik hou van jou met heel m'n hart

Ik neem je mee, neem je mee op reis
Neem je mee, naar Rome of Parijs
Ik lijk misschien wel cool tot dat je weet wat ik nu voel
Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee

Ze denkt dat ik niet bezig ben (met haar)
Denkt dat ik geen gevoelens heb (voor haar)
Terwijl ik nu alleen maar denk (aan haar)
Want zij is heel mijn wereld
Zeg je wat je wilt dan
Staren word ik stil van
Zeg me wat je wilt dan
Staren wordt ik stil van

Ik neem je mee, neem je mee op reis
Neem je mee, naar Rome of Parijs
Ik lijk misschien wel cool tot dat je weet wat ik nu voel
Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee (3 x)

Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou...

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En 't is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
'k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

IOS

Er is altijd wel iemand

Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt
Altijd wel iemand voor wie je de hele wereld bent.
Er is vast wel een man, vast wel een vrouw.
Die beter luistert dan ik en die alles zou doen voor jou.

Maar als het moet
Weet je dan niet dat ik naast je sta.
Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat,
En met jou verder ga.

Er is altijd wel iemand die je beter begrijpt,
Die er veel vaker is, die ook veel langer blijft.
Want ik ben er haast nooit, ach je weet hoe het gaat mijn lief.
Ik ben steeds onderweg, ik kom altijd te laat.

Maar als het moet
Weet je dan niet dat ik naast je sta.
Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat,
Ik ga altijd weer naar je opzoek.
Al lijkt het of ik niet meer aan je denk,
Je geeft me de rust die ik als geen ander nodig heb,
Om te zijn wie ik ben.

Als geen ander begrijp je de onrust in mij!
Als geen ander verleid je me bij je te zijn!
En hoe vaak ik ook weg ben, hoe vaak ik ook vlucht,
Ik kom altijd terug.

Want als het moet
Weet je dan niet dat ik naast je sta.
Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat,
Ik ga altijd weer naar je opzoek.
Al lijkt het of ik niet meer aan je denk,
Je geeft me de rust die ik als geen ander nodig heb,
Om te zijn wie ik ben.

Er is altijd wel iemand, maar niemand als jij.

André Hazes
'n Beetje Verliefd

In een discotheek
Zat ik vandeweek
En ik voelde mij
Daar zo alleen
't Was er warm en druk
Ik zat naast een legenkruk
Ik verlangde zo naar jou
Hier aan m'n zij
Ja ik denk nog steeds
Hoe 't was geweest
Toen je naast me zat
Hier aan de bar
Ik vroeg "drink je mee"
Dat vond jij okee
Toen je bloosde, naar me keek
Werd ik zo week

refr.:
'n Beetje verliefd ('n beetje verliefd)
Ik dacht een beetje verliefd (haa haa haa)
Als ik wist wat jij toen dacht
Had ik nooit op jou gewacht
Als 'n kind zat ik te dromen

Deze nacht ben jij voor mij
Maar die droom ging snel voorbij

Jij stond op en zei
"Hou m'n plaatsje vrij
Ik moet even weg
Maar 'k ben zo terug"
Ach die kruk bleef leeg
Tot ik in de gaten kreeg
Dat je wegging zonder mij
Ik was weer alleen

refr.(2x)

Deze nacht ben jij voor mij
Maar die droom ging snel voorbij

('n Beetje verliefd)
(Haa haa haa)

Marco Borsato - Ik leef niet meer voor jou

Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle jaren
Waarin ik heb geloofd
Dat wij gelukkig waren
En nu het leven weer van mij is
Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is
Ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh

Ik leef niet meer voor jou
Je hoeft niet te proberen
Om hier te blijven staan
En mij te domineren
Ik heb teveel moeten verduren
Ik heb genoeg van al jouw kuren
Dus is het tijd je weg te sturen

Ik leef niet meer voor jou
Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle nachten
Dat ik hier heel alleen
Op jou heb zitten wachten
Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou

wooooooh
Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou

Dus donder nou maar op
Ik kan er niet meer tegen
En als je weg wilt gaan
Is dat alleen een zegen
Te vaak heb jij mij laten zakken
Ik heb genoeg van al je makken
Je moet gewoon je spullen pakken
nee
ik leef niet meer voor jou

`T is voorbij
Ja voorbij
Voor jou
Voor mij
`T is voorbij

Boudewijn de Groot Strand

Waar kan je liggen in het zand, totdat je hele lijf verbrandt
Waar kan je zuipen als een beest, waar vind je vrienden voor elk feest
Waar kan je zwemmen als een rat, waar word je zelfs van binnen nat
Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand

Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou
Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest
Daar speel je poker met een vriend totdat ie van ellende grient
Daar springt de Randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand

Je gaat er op de brommer heen en ligt dan plat to kwart voor een
Dan ga je kijken naar een vrouw, die je wel graag versieren zou
Dan krijg je ruzie met haar man, die heel toevallig boksen kan
En met je tanden in je hand sjok je weer verder over 't strand

Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent
Dan loop je met een vriendschaar een eindje langs de boulevard
Dan komt er iemand op 't idee om te gaan zwemmen in de zee
En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand

Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier
Dan komt een vriend die auto rijdt eens kijken voor de aardigheid
Dan ga je even met 'm mee een eindje rijen langs de zee
Hij rijdt wel 100 met e'e'n hand en wuift met d'ander naar het strand

Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat
Je trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om
En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord
Dan sta je morgen in de krant en word beroemd op 't hele strand

En 's avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand
Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit een is geweest
Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt
En met transistors in de hand, trekt heel de troep weer naar het strand

De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn
De tweede komt met z'n vriendin, die pikt de derde dan weer in
De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat
De inhoud ligt verspreid in 't zand van driekwart kilometer strand

Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt
En giet jenever in je kop, want anders dronk je pa het op
Maar van die lading alcohol, geraak je spoedig overvol
Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand

Maar de politie arriveert, voor je weer lopen hebt geleerd
Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil jeneverlucht
Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel
En is men daar eenmaal beland, dan is 't weer rustig op het strand

Maar 's morgens lig je weer in 't zand totdat je hele lijf verbrandt
Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest
Dan ga je zwemmen als een rat, dan wordt je zelfs van binnen nat
Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand
Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand
Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand

Ramses Shaffy
Laat me

Ik ben misschien te laat geboren,
of in een land met ander licht.
Ik voel me altijd wat verloren,
al toont de spiegel mijn gezicht.
Ik ken de kroegen en kathedralen,
van Amsterdam tot aan Maastricht.
Toch zal ik elke dag verdwalen,
dat houdt de zaak in evenwicht.

LAAT ME, LAAT ME, LAAT MIJ GEWOON MIJN GANG MAAR GAAN.
LAAT ME, LAAT ME, IK HEB HET ALTIJD ZO GEDAAN.

Ik zal m'n vrienden niet vergeten,
want wie mij lief is blijf me lief.
En waar ze wonen moest ik weten,
maar ik verloor hun laatste brief.
Ik zal ze heus wel weer ontmoeten,
misschien vandaag of volgend jaar.
Ik zal ze kussen en begroeten,
het komt vanzelf weer voor elkaar.

LAAT ME, LAAT ME, LAAT MIJ GEWOON MIJN GANG MAAR GAAN.
LAAT ME, LAAT ME, IK HEB HET ALTIJD ZO GEDAAN.

Ik ben gelukkig niet veranderd,
soms woon ik hier, soms woon ik daar.
Ik heb mijn leven niet verkankerd,
'k heb geen bezit en geen bezwaar.
Ik hou van water en van aarde,
ik hou van schamel en van duur.
D'r is geen stuiver die ik spaarde,
ik leef gewoon van uur tot uur.

LAAT ME, LAAT ME, LAAT MIJ GEWOON MIJN GANG MAAR GAAN.
LAAT ME, LAAT ME, IK HEB HET ALTIJD ZO GEDAAN.

Ik zal ook wel een keertje sterven,
daar kom ik echt niet onderuit.
Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven,
en verder zoek je het maar uit.
Voorlopig blijf ik nog je zanger,
je zwarte schaap, je trouwe fan.
Ik blijf nog lang, en liefst nog langer,
en laat me blijven wie ik ben.

LAAT ME, LAAT ME, LAAT MIJ GEWOON M'N GANG MAAR GAAN.
LAAT ME, LAAT ME, IK HEB HET ALTIJD ZO GEDAAN.
LAAT ME, LAAT ME, LAAT ME...